



SECTUR

SECRETARÍA DE TURISMO

Secretaria de Turismo, Ciudad de México, México

25/06/2019

Geachte Mexicanen

De Verenigde Staten: het land van onze dromen, waar welvaart ons te wachten staat. De droom van iedere Mexicaan. Deze zomer wordt onze droom eindelijk werkelijkheid; we steken de grens over! Zijn jullie bereid om jullie armzalige Mexicaanse leven in te ruilen voor een prachtig leven vol rijkdom in de VS?

Om in het land van onze dromen te geraken moeten we een lange tocht afleggen. We vragen jullie allen om 100 euro over te schrijven op BE88 9731 8205 0341 om deze tocht te financieren, we moeten immers heel Mexico doorkruisen. Indien uw Mexicaanse vluchteling niet mee kan gaan op kamp, stuur dan een bericht naar de reisleiders. Voor onze lange tocht moeten we genoeg materiaal meenemen om te overleven. Zorg er dus voor dat je zeker dit meeneemt:

- Matje
- Slaapzak
- Knuffel
- Genoeg onderbroeken
- Hemd en das
- Kousen
- T-shirts
- Warme truien
- Korte en lange broeken
- Regenjas
- Stapschoenen
- Sportschoenen
- Zwemspullen (ook handdoek en waterschoenen)
- Pyjama
- Zakmes
- Zonnecrème
- Keukenhanddoek
- Zaklamp
- Tandborstel en tandpasta
- Papier, stylo, enveloppen en postzegels (als je brieven wilt sturen)

14 juli vertrekken we op onze lange tocht naar de VS. We spreken allemaal af op hetzelfde punt om gezamenlijk onze tocht in te zetten: *Route nationale 39 bis, 08090 Cliron, Frankrijk*. Indien alles volgens plan verloopt dan zijn we op 22 juli in de VS.

Om de grens over te steken zijn er natuurlijk wel enkele richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Ten eerste moet iedereen zorgen dat hij/zij zijn Mexicaans paspoort meeneemt, zodat we zeker niet als een bende illegalen de grens oversteken. Zorg er dus voor dat alle gegevens en de foto op uw paspoort dat bij deze brief zit in orde zijn. Ten tweede moet iedereen zijn hemd en das verplicht aanhebben. Tot slot mag er GEEN illegale smokkelwaar meegenomen worden. Hieronder valt: GSM of andere electronica, horloge, snoep of andere snacks, zakgeld, drugs, wapens. Indien dit toch gevonden wordt, dan zal dit zwaar bestraft worden.

De reisleiders zijn in geval van nood contacteerbaar op onderstaande nummers. Houd er wel rekening mee dat het bereik niet altijd perfect is in de Mexicaanse hinterlanden en de reisleiders dus niet 24/7 kunnen antwoorden.

Vriendelijke groeten

Jullie reisleiders

Helena: +32 479 68 60 77
Jaan: +32 494 13 79 29
Sander: +32 492 88 97 09
Arne: +32 493 74 85 00
Jana: +32 475 22 6829

