



# Beste kapoenen



Zijn jullie klaar om terug te keren in de tijd? Wie weet komen we wel terecht tussen de dinosauriërs, moeten we het opnemen tegen de gladiatoren in het Colosseum, ontdekken we het oude Egypte of moeten we opnieuw oppassen voor de pest in de middeleeuwen.

Onze tocht begin aan het **station Dampoort** om **17u40**. Zorg dat jullie klaarstaan met een volle maag en 1 rugzak die je zelf kan dragen met al je gerief. Zondag keren we terug naar het jaar 2019 en kunnen jullie je kapoen komen ophalen om **13u30** aan het **station Dampoort**.

**INSCHRIJVEN = 35 EURO STORTEN OP ONS REKENINGNUMMER: BE16 0636 3061 0674**

## Wat nemen jullie mee?

Buzzypas!

Slaapgerief:

- ✓ Slaapzak
- ✓ Matje (we hebben geen pomp mee voor luchtmatrassen)
- ✓ Pyjama
- ✓ Knuffelbeer
- ✓ Zaklamp

Warme Kledij:

- ✓ Ondergoed (even veel als aantal dagen + 1 reserve)
  - ✓ Kousen (zelfde regel als ondergoed)
- ✓ Een extra tenue: trui, T-shirt, broek ... (niet meer meenemen dan nodig)
  - ✓ 1 paar extra schoenen
  - ✓ Regenkledij
  - ✓ Scouts uniform

Toiletzak:

- ✓ Tandborstel
- ✓ Tandpasta
- ✓ Eventuele medicatie (bij vertrek melden aan de leiding)

**OP ALLES JE NAAM!**



Tot dan,

Marala, Akela, Ikki, Mang en  
Rama