

# WEEKENBRIEF MEXICO

Op vrijdag 25 oktober tot en met 27 oktober vertrekken we op welpenweekend. Alles dit weekend zal draaien rond Mexico, het land van de sombrero's, de Mexicaanse paashaas, piñata's en het dodenfeest! We spreken vrijdag af aan het station Gent-Dampoort om 18u30 in de vrolijke kleuren van Mexico, met sambaballen in de hand en 25 euro. Zondag keren we terug en komen aan in Gent-Dampoort om 15u.

Wat pak je mee:

## **Slaapgerief**

- Slaapzak
- Luchtmatras of matje
- Pyjama
- Knuffelbeer

## **Kledij**

- Ondergoed (even veel als dagen + reserve)
- Kousen (zelfde regels als ondergoed)
- Een extra tenue: Trui, T-shirt, broek, ...
- Schoenen
- Verkleedkledij (Mexicaanse stijl)
- Regenkledij

## **Toiletzak**

- Tandborstel
- Tandpasta
- Washandje
- Kleine handdoek
- Eventuele medicatie

## **Varia**

- Keukenhanddoek
- Zaklamp
- Goed humeur ;-)

## **Wat neem je niet mee**

- Snoepjes of chips
- GSM/Ipad/VR-bril
- Uurwerk

Om alles vlotter te doen verlopen zouden wij sterk aanraden alles in 1 rugzak te steken

