

De middeleeuwen

Ridders en jonkvrouwen,

Trek jullie zwaarden, kruip op jullie paard en maak je klaar voor de middeleeuwse strijd!



rijdag 19 april verwachten wij jullie om 18u30 aan het station Gent-dampoort met al je gerief in één rugzak die je zelf kan dragen! Zondag 21 april zullen we hier terug staan om 13u00.

Laat zeker iets weten als je niet mee kan gaan op het fantastische middeleeuwse weekend. Als je wel mee gaat, gelieven 30 euro voor het weekend te storten op ons rekening nummer: BE47890594391880.



Wat heb je nodig?



- Pyjama
- Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, kam, eventuele medicatie)
- Extra tenue: trui, T-shirt, broek,...
- Extra ondergoed en sokken
- Extra paar schoenen
- Matje
- Slaapzak
- Knuffel
- Regenkledij
- Middeleeuwse verkleedkleden (ridder, jonkvrouw, nar,...)
- Keukenhanddoek
- Resten kaarsvet

Groetjes: Chua, Mlowgli, Hathi, Zazou en Chikai